

*Je pech barstte uit als een overvolle vulkaan.  
Maar je gaf niet op tot je laatste snik,  
je hield vast aan de laatste hoop,  
gevoed door de onuitputtelijke liefdevolle zorgen van je vrouwtje  
en je onvoorwaardelijke Sloeber.  
Verbeten en bekommerd om wie je hier achterlaat,  
nam je afscheid van ons, we hadden niets anders verwacht!*

*Het is misschien al dikwijls over de doden verteld,  
maar je was een pracht van een vent  
en trouwens voor ons ben je niet dood  
want dood ben je pas, als wij je zijn vergeten,  
en dat kan nog wel een eeuwigheid duren!*

*De familie dankt U voor uw aanwezigheid  
en oprecht medeleven*



*Dankbare herinnering aan*

†

*De heer*

***Jules Franken***

*echtgenoot van mevrouw  
Lisy Vermeulen*

*geboren te Meerle  
op 20 augustus 1944  
en thuis overleden  
op 24 juli 2008*

*Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken*

*Lichtaart 31 juli 2008*

*Jules,*

*Wat ging je tekeer tegen onrecht,  
geen discussie uit de weg,  
geen standpunt zonder punt,  
zonder jouw volle overtuiging,  
geen lege argumenten tegen het gat in de ozonlaag,  
de (zogezegde) onoplosbare werkloosheid,  
de verzoening van (weet ik welke) partijen in oorlog.  
Genieten was het met jouw geestdrift  
op de weegschaal van een goed gesprek.*

*Je stond er altijd en niet alleen met woorden maar ook met daden.  
Aan je valies vol handigheid  
leek geen einde te komen als er iets moest gefikst worden.  
Ja, we zijn stil, onder de indruk  
van iemand als jij die van werken zijn tweede huid maakte.  
Je stond voor iedereen klaar  
tot je levenswerk letterlijk in rook opging,  
je werkhuis, een tot in de puntjes geordend en gesmeerd geheel,  
smolt weg in een korte maar hevige brand.  
Het vuur was even snel en krachtig als het onrecht  
dat kort nadien over je heen vlamde.  
Er kwam een (zelfs voor jou) niet te repareren ziekte.*